

## **Vroege vogeltocht naar De Takkenhoogte 28.04.2013**

Bij het Tonckenshuis waren om 06.00 uur maar zes personen aanwezig en leek de deelname beperkt, maar bij de parkeerplaats aan de Nieuwe Dijk stond een veel grotere groep en vertrokken wij met ruim twintig personen onder leiding van Edwin de Weerd naar De Takkenhoogte.

Het had gevoren en het was mistig. De eerste vogels die wij hoorden waren een matkop en een grasmus met zijn kenmerkende krassende geluid. Vanaf de heuvel konden wij over de mist heen kijken, in een boom zat een groepje kneuen. Door het weer zag je wel de silhouetten maar niet de kleuren. Wij liepen door Takkenhoogte langs het water. Vele watervogels hoorden wij, maar vooral boven het water was de mist heel dicht en konden wij niets zien. Ook hoorden wij een kraanvogel, maar volgens één van ons was dit een vogel van iemand uit Fort.

Via de Meeuwenplas ging de wandeling verder en kruisten een aantal Schotse Hooglanders met kalfjes ons pad. Wij hoorden een aantal kleine bruine vogeltjes( KBVers in het vogeljargon)zoals de fitis, de tjiftjaf en de grasmus. Edwin zag ook nog een blauwborst, een vogel die graag in de buurt van het water is.

Bij de Nieuwe Dijk aangekomen was het tijd voor koffie en thee met koek. Dit was een heerlijke onderbreking want tijdens de zonopkomst was het erg koud.

Wij staken de Nieuwe Dijk over richting Spookmeer, onderweg merels, roodborst en een aantal mezen soorten. Op het Spookmeer enkele tientallen kuifeenden wat volgens Edwin bijzonder was gezien het aantal. Ook zagen wij een dodaars, maar deze was meer onder dan boven water.

Wij liepen door het bos, waar regelmatig een specht roffelde, naar de hoger gelegen heidevelden van de Wildenberg. De mist was inmiddels opgetrokken en de zon scheen aangenaam op onze rug. Met de zon erbij zijn de kleuren van de vogels goed te zien, een grasmus hadden wij heel mooi in beeld. Een groepje kneuen in een boom waarvan de typische rode kleur mooi te zien was, met in dezelfde boom een bonte vliegenvanger. De koekoek hadden wij al een paar keer gehoord én wij kregen deze vreemde vogel ook te zien. Laag vliegend over de heide ging hij vlak voor ons in een eik zitten om "koekoek" roepen, in gezelschap van een torenvalk op een halve meter afstand.

In het zand waren verse dassensporen te zien en in het weiland liep een ree. Rond half tien waren wij weer terug bij de parkeerplaats. Het is vroeg opstaan maar zeker de moeite waard en vooral met een gids als Edwin zie je veel meer.

Reinder Schonewille