

## Afsluiting nestkastcontrole 14 juni 2014

Bij het Tonckenshuys werd de auto indeling gemaakt. Emma en ik zaten bij Anna en Dette in de auto. Het was heel gezellig bij hun in de auto. We reden langs mooie velden en ook langs herten. Eén hert had een supergroot gewei. In het weiland ernaast zat een heel mooi vogeltje en een konijntje. We gingen eerst naar een museum bij de Holterberg. We kwamen binnen en kwamen een vrouw tegen die zei dat we moesten gaan zitten voor een kamer met opgezette herten. De vrouw heette Nicolien. Ze vertelde heel veel over de herten. Bijvoorbeeld wat ze in een hert doen als hij opgezet wordt. We gingen rondlopen en er waren heel veel opgezette dieren. Ze waren ook heel mooi en we moesten een speurtocht doen, maar dat lukte nog niet zo goed. De speurtocht was wel leuk, maar sommige kinderen wisten niet waar de touch-screen was en wat een diorama was. Maar uiteindelijk is het iedereen gelukt. Er waren vooral heel veel vogels en elanden, maar de mislukte dieren vond ik het leukst! ☺ Dat waren bijvoorbeeld een witte eekhoorn, een witte mol en een witte haas! Erg bijzonder en grappig!

Toen we gingen nakijken had bijna iedereen alles goed. Het was vooral heeeeeeel gezellig. Bij het nakijken vertelde Nicolien ook heel veel over vogels en ze vertelde over de naam van de vogels. Ze vertelde over de natuurproblemen en als de dieren dan dood waren belden mensen dit museum, want dan worden ze hier opgezet. Ook vertelde ze over een nieuw dier hier in het museum die ze mochten hebben. Hij was heel mooi. Je kon hem overal bekijken.

Toen we het gebouw uitliepen stopte er een legertank. We mochten erin en erop. Heel leuk was dat! Toen gingen we naar een restaurant waar we lekker pannenkoeken gingen eten, hmmmmmmmmmm.

Na het heerlijke eten gingen we buiten spelen. Daarna gingen we tellen of we compleet waren. En ja, we konden gaan. We gingen in het bos ook een speurtocht doen. Toen we klaar waren gingen we een klein hutje opknappen. Daarna gingen we naar de auto's waar we wat lekkers en wat drinken kregen. We stapten allemaal weer in de auto, reden naar het Tonckenshuys en werden weer opgehaald door onze ouders.

Het was een superleuke dag!

Tot slot, een bedankje voor de leiders van de nestkastcontrole!

Groetjes, Rozemarijn Nagtegaal